

De vrolijke zeeman

bron

De vrolijke zeeman. Erven A. de Vos, Zierikzee ca. 1800

Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_vro008vrol01_01/colofon.php

© 2011 dbnl





De vrolijke Zeeman.

Aan boord, aan boord, het Zeemansleven
 vivat de zee! vivat de zee
 wat kan ons meer genoeg geven
 wie gaat er mee? wie gaat er mee
 hoezee, hoezee, hoezee
 wie gaat er met ons meê
 gaan wij weer aan boord
 verheugd en blij zijn wij zoo het behoort.) b.
 En kaatje wil niet huilen
 daar heb je mijn beste muilen
 en Kaatje wil niet huilen
 daar heb je mijn beugeltas.

2.

Aan boord, aan boord, het Zeemansleven
 vivat de zee, vivat de zee
 voor gevaar zullen wij niet beven,
 wie gaat er mee? leve de zee

hoezee, hoezee, hoezee
 het schip ligt op de ree
 de zeilen zijn reeds klaar,
 treur maar niet lieve meid het is een halfjaar
 En Kaatje, enz.

3.

Aan boord, aan boord het zeemansleven
 vivat de zee vivat de zee
 dat is juist het beste leven
 jongens vaar mee, leve de zee
 hoezee hoezee hoezee
 ga vrolijk naar de zee
 wij houden ons konstant
 vat maar aan jongens knap en bij de hand.

4.

Aan boord, aan boord, het zeemansleven
 vivat de zee vivat de zee
 Wij zullen ons op reis begeven
 van hier na de ree, van hier naar de ree,
 hoezee, hoezee hoezee
 toch gaan wij nu meer mee

meisjes wees getroost
 onze reis die is maar voor een korte poos
 En Kaatje enz.

5.

Aan boord aan boord, het zeemansleven,
 vivat de zee vivat de zee
 een Hollandsch matroos en zal niet beven
 jongens maar mee naar de zee
 hoezee hoezee hoezee
 van daag nog na de ree
 gaan wij hand aan hand
 ieder matroos is op zee een ferme klant
 En Kaatje, enz.

6.

Aan boord, aan boord, het zeemansleven
 vivat de zee, vivat de zee
 wij zullen ons op schip begeven
 kom dan nu mee, vlug naar de zee
 hoezee hoezee hoezee
 wij leven wel te vree
 treurt niet in dezen tijd
 wij keeren ras weder vrolijk en verblijd.) b.
 en Kaatje enz.

7.

Aan boord, aan boord, het zeemansleven
vivat de zee, vivat de zee
eerst op de ree, eerst op de ree
 hoezee, hoezee, hoezee,
 komt jongens ga maar mee
vrolijk nu naar de oost
hartjelief houd u goed en wees getroost
 En Kaatje enz.